

Curriculum Vitae A.P. van der Graaf

Andries Pieter van der Graaf (born in 1909) spent almost his entire professional career (1928-1970) with Zuid Afrikaans Handelshuis (ZAH), later taken over by Ceteco (bankrupt in 2000). Unable to finish school because of financial difficulties, he worked in a shipbuilder's yard and a bakery before being hired by ZAH to work in the Accounts Department in Amsterdam. After a stint in Dutch public utilities during the war, he returned to ZAH and in 1950 was posted to Angola to act as managing director of the Luanda Office. He served as Dutch Honorary Consul from 1951 till 1970. He died in 1996.

The autobiography is in two parts:

Part 1 (written in English) starts in 1909 with his birth, and provides a vivid description of his early life in Krimpen aan de Lek, a small community near Rotterdam; of the effects of the Depression on the family; and of his experiences during the war.

In Part 2 (written in Dutch, translation into English provided), he takes us from his first day in the Luanda office, through his years learning how to run a Dutch trading company in Angola in colonial times, to his fascination with Angola and its peoples.

Andries Pieter van der Graaf (geboren in 1909) was bijna zijn gehele beroeps carrière in dienst van het Zuid Afrikaans Handelshuis (ZAH), later overgenomen door Ceteco (failliet in 2000). Omdat hij wegens financiële problemen niet in staat was zijn school af te maken, werkte hij bij een scheepswerf en een bakkerij, alvorens in dienst te treden bij het ZAH, waar hij bij de afdeling boekhouding werkzaam was. Na een onderbreking in de oorlog bij een Nederlands nutsbedrijf, keerde hij terug bij het ZAH en in 1950 werd hij aangesteld als algemeen directeur van het kantoor in Luanda. Hij was Nederlands Consul Honorair van 1951 tot 1970. Hij overleed in 1996.

De autobiografie omvat 2 delen:

Deel 1 (geschreven in het Engels) begint in 1909 met zijn geboorte en bevat een levendige beschrijving van zijn vroege jaren in Krimpen aan de Lek, een kleine gemeente in de nabijheid van Rotterdam; van de gevolgen van de Depressie op het gezin; en van zijn ervaringen gedurende de oorlog.

In deel 2 (geschreven in het Nederlands, een Engelse vertaling is bijgevoegd) voert hij ons van zijn eerste dag in het kantoor te Luanda, door de jaren waarin hij leerde hoe een Nederlandse handelsmaatschappij moest worden geleid in de koloniale tijd, tot zijn fascinatie voor Angola en zijn bevolking.

